

Seglingshistoria bland kobbar och skär

CHRISTOFFER H. ERICSSON:
Strandsvall. Minnen från båtar, bryggor och badhus. Ill. av författaren.
Litterale 2005.

Strandsvall heter boken om sjöhistorikern **Christoffer H. Ericssons** barndomsminnen och en fri fortsättning på memoarboken *Vindslitet*.

Ericssons mor tyckte inte om båtar. Segling och segelbåtar var onyttiga. De ansågs vara farliga. Trots moderns avog inställning till båtar och båtsport var hennes inflytande inte tillräckligt stark. Lyckligtvis.

Strandsvall handlar om minnen som domineras av havsnära boende, skärgårdsliv och båtar av alla de slag.

Här beskrivs vingliga och äventyrliga bil- och båtfärder till sommarvillor på Granö och i Lill-Svartö i Porkala. Bland grannarna på Granö fanns familjen Krogius med en rad fina rodd- och segelbåtar vid bryggan.

Ernst Krogius är en av den finländska segelsportens stora profiler, han var också mångårig kommodor vid Nyländska jaktklubben. Familjen Krogius hade sin sommarvillan på Granö. Andra NJK-namn som förekommer i Strandsvall är "Affe" **Harald Alftan** och **Henrik Ramsay**.

Från Helsingfors till sommarstugan på Lill-Svartö i Porkala färdades man med en ångbåt. Tydligt fanns det kännpaka grekiska templet strax utanför Mattby redan på 1920-talet. I dag ägs villan med templet av pensionerade professorn **Erik Allardt**.

För unga Christoffer H. Ericsson blev somrarna i Porkala betydelsefulla. Efter en tid beslöt hans far att ta ut en öppen båt med en Archimedes-motor till Lill-Svartö. Båten behövdes för fritiden, fisket och för färderna till butiken i Dragesviken.

Till höjdpunkterna i Porkala räknas också den dag då moster Lussies dotter



Gunnel och hennes man **Erik Kihlman** anlöpte Lill-Svartö med sin kutter. Författarens första segeltur gjordes med just den kuttern.

Då familjen Ericsson flyttade till Brändö blir det fler båtar. Både rodd- och segelbåtar. Livfullt beskrivs åren då Brändöborna byggde upp sitt eget segelsällskap. Skeppsmäklaren **Gustav B. Thordén** lät bygga en sexa. Anita var den första kappseglande sexan med Brändö som hemhamn. På den tiden byggdes kappseglande jakter, såsom sexan Ellinore, på Sandvikens skeppsdocka.

1936 firades NJK:s 75-årsjubileum med regatta vid Gråhara. Vid sidan av de ståtliga tolvorna och tiorna fanns det över 20 sexor på startlinjen. Skeppsredaren **Sven Salén** vann sexornas klass. Trubaduren **Evert Taube** uppträdde på klubbrestaurangen på Blekholmen under jubileumsregattan.

Livfullt och engagerat, med stor sakkunskap beskriver Christoffer H. Ericsson miljöer, personer och händelser. Fängslande läsning också för dem som inte är så intresserade av segling och segelsport.

RALF SUNDBERG