

Nyheter 25.03. 10.51

Faktaspäckat om Sri Lankas dilemma



Under ett decennium har **Bertil Ekenstén-Möller** profilerat sig som en flitig författare av böcker som berört olika asiatiska länder. De har handlat om Indien, Kina, Pakistan, Nepal och Burma. Men så har han också under flera decennier haft möjlighet att bekanta sig med Asien inifrån. I slutet av sextio- och början av sjuttioalet var han handelsattaché vid Finlands ambassad i Peking. Det var då han på nära håll fick uppleva **Maos** kulturrevolution. Längre fram på sjuttioalet var han bland annat handelssekreterare vid Finlands ambassad i New Delhi.

Det senaste tillskottet är en bok om öriket Sri Lanka. För en äldre generation kanske mera känt under namnet Ceylon. Ett namn som lever vidare i form av det omtyckta ceylonteet. Han inleder med en rad basfakta om landet, dess historia och kultur.

Buddhismen har en mycket stark ställning. Redan mellan 200 – 300 f. Kr. hade det uppstått ett starkt band mellan kungahuset och de buddhistiska munkarna. Författaren talar om en symbios. Det som ytterligare bidrog till att stärka buddhismens ställning var att Buddhas tandrelik hämtades till ön. Idag förvaras tanden i ett buddhisttempel i staden Kandy mitt inne i landet. Den som besöker Sri Lanka bör absolut göra en utflykt till denna stora sevärdhet.

Många kapitel ägnas åt Sri Lankas tragiska och dramatiska närhistoria. Inbördeskriget mellan singaleser och tamiler har tårt hårt på krafterna. Idag är det dock freden som gäller och man har återvänt till vardagen.

Kriget är någonting man helst vill glömma. Ekenstén-Möller är ändå med all rätt orolig för att sårerna kan vara djupa och att hatet ska leva kvar under ytan. Militären som växte sig stor och stark under krigsåren har istället fått många civila uppgifter. Läsaren får veta att armén grundat en resebyrå och att marinen öppnat egna grönsaksbutiker i huvudstaden Colombo. En gammal officersmässa har blivit ett lyxhotell. Men armén har också byggt vägar, broar och hus för hemlösa.

I boken framhålls att "turismen lever sitt eget liv, fritt från landets politiska bekymmer". Till de bästa avsnitten hör beskrivningarna av expressvägen längs kusten från Colombo till staden Galle. Längs vägen finns kanel-, te- och gummiplantager. Galle är en pittoresk stad som drabbades hårt av tsunamin 2004.

Tusentals människor hade dött då flodvågorna svepte in över de låglänta markerna. Floden tog med sig både polishuset samt järnvägs- och busstationen. Allt utplånades och människorna med. Återuppbyggnaden har skett så att alla offentliga byggnader inklusive polishuset och den nya järnvägsstationen står på pålar. Man har således förberett sig med tanke på nästa tsunami. Ingen kan dock förutsäga när den kommer.

Ekenstén-Möller skriver både flyhänt och faktaspäckat. Och han har mera på kommande i sin asiatiska bokserie. Nästa land i turen är nämligen bergslandet Bhutan i norr mellan Indien och Kina. Det blir säkert en givande erfarenhet både för författaren och läsarna.

Henrik Helenius

Bertil Ekenstén-Möller: *Sri Lankas dilemma*, Oy Litorale Ab, 2013, 157 s.