

Med maffian i hälarna

Krematorievaktmästaren John Ström och hans flickvän Nadja, tidigare rysk agent, är tillbaka i andra delen av en **Tom Paxals** kriminaltrilogi med den korthuggna titeln *Jagad* (Litorale, 279 sidor).

Första boken *Nitad* gav konturer åt det ovanliga paret, nu är parförhållandet befäst av så att säga gemensamma intressen, dvs. att lägga rabarber på pengar som den ryska maffian grävt ned i skogen nära Viborg och däremellan fly hals över huvud när råskinn ur den ryska och tjetjenska hemsifären på väg med tåg och bil genom Tallinn, Valamo, Viborg, Narva och Gdynia. Det är tuffa tag och raka bananer allt igenom, varvat med lämpligt insprängda kärleksscener.

Tom Paxal har i kriminalgenren hittat sin egen nisch, påhittigheten går inte av för hackor och tempot är på hög nivå. Men liksom tidigare är språket kantigt och skamfilat.



RAKA BANANER. Tom Paxals andra kriminalroman om krematorievaktmästare Ström och hans ryska flickvän har igen ett högt tempo, men handlingen är ibland virrig och språket litet ditåt.

Kompositionen som helhet också så virrig och oklar att det ibland är svårt att hänga med, speciellt som kapitelindelning tycks vara ett för författaren okänt begrepp.

För den som är ovan vid tjockare tegelstensromaner och helst vill uppleva aktion och underhållning är *Jagad* ett bra alternativ. Boken ropar efter att bli filmad och det skulle inte förvåna om någon hakar på när trilogin är i hamn. **EGIL GREEN**

Födelseår

1947

var året då Tom Paxal, numera Borgåbo, föddes.